



- een nieuw seizoen staat voor de deur
- aantallen pakketten
- vrijwilligers komen en vrijwilligers gaan
- 10 jaar voedselbank
- Acties

Een nieuw seizoen staat voor de deur

Terwijl ik dit schrijf is de zomer op zijn hoogtepunt. Maar de vakanties zijn voorbij en langzaam aan keren veel vrijwilligers terug van weggeweest.

Gelukkig kon het uitdelen van pakketten wekelijks

doorgaan. Sommige vrijwilligers hebben een stapje harder gelopen, omdat hun collega's met vakantie waren. Senioren gaan echter vaak buiten het seizoen, dus iedereen komt wel een keer aan zijn trekken.

Aantallen pakketten

Vorig jaar kenden we topweken, waarin we 250-260 kratten vulden met producten.

Sinds eind vorig jaar zien we een gestage daling. Begin januari maakten we 200 pakketten klaar en deze zomer komen we zo af en toe onder de 170.

In feite is dat een goed bericht. Een belangrijke verklaring hiervoor is de toename van het aantal banen. Mensen vinden weer wat makkelijker werk, waardoor ze inkomen genereren en dus boven de norm komen.

Een andere belangrijke reden is, dat we er beter op toezien, dat klanten hulp zoeken voor de oplossing van hun probleem.

De screeners vragen consequent welke acties de klanten hebben ondernomen om uit hun moeilijke situatie te komen.

Henk de Mooij, intaker, brengt de ontwikkelingen graag in schema, zoals hier:





Vrijwilligers komen en vrijwilligers gaan

Dit moet een vast item in onze nieuwsbrief worden.

Na de zomer moesten we afscheid nemen van Jan Haveman. Jan was elke dinsdag behulpzaam bij het sorteren van de producten en op vrijdag hielp hij bij het klaarmaken van de pakketten. Jan vond een baan en gaf daar de voorkeur aan.

Terecht! We wensen hem het allerbeste en hebben hem op de laatste vrijdag bedankt met een kadootje en op de laatste dinsdag aten we taart als afscheid.

Henny v.d. Bor neemt eind september afscheid. Henny is een heel aantal jaren actief geweest voor de voedselbank. De laatste jaren verzorgde ze de kadootjes voor de jarigen, volwassenen en kinderen.

Moet dat wel, een kadootje van de voedselbank? Jazeker! Als je ziet hoe ontroerd ook de volwassen klant soms is, als er aan zijn of haar verjaardag aandacht geschonken wordt, dan weet je hoe goed het is om het te doen. En de

kinderen zijn natuurlijk helemaal blij! Ook Henny, bedankt voor het werk dat je voor de voedselbank gedaan hebt.

Nee, onze oproep voor een nieuw bestuurslid of voor hulp bij de schoonmaak heeft nog geen nieuwe vrijwilliger opgeleverd. Ken je iemand? Geef het door!

10 jaar Voedselbank

Op 1 oktober is het tien jaar geleden dat er een aantal dames en heren bij de notaris zaten om de statuten te tekenen; de Stichting Voedselbank Harderwijk was een feit. Heel wat activiteiten en vooral vergaderingen gingen hieraan vooraf.

Elise, Anje en Diane stonden aan het begin, samen met Fred Staarman, Jaap Mook

Het begon met vijf pakketten per week, maar dat aantal groeide snel. Er was nog geen hal, geen opslag, geen koeling, etcetera. De pakketten werden opgehaald in Lelystad en klaargemaakt in het gebouw van de Baptistengemeente. Vrijwilligers van dat eerste uur vertellen hoe gezellig dat was en hoe anders. In 2012 bouwde Nico Hoegge naast zijn nieuwe pand aan de Nobelstraat

speciaal een hal voor de Voedselbank. Sinds die tijd hebben we een van de mooiste voorzieningen in Nederland. We zijn er Nico nog altijd dankbaar voor.

Ja, zo gaat het vaak: wanneer een organisatie groeit, is het niet langer meer die knusse, gezellige club, maar wordt hij zakelijker, formeler. Gelukkig is de saamhorigheid onder de voedselbankvrijwilligers er nog steeds, ondanks de groei en is de inzet om hulp te bieden er niet minder door geworden.

Moet je dat vieren? Een tienjarig jubileum. Het is geen feest dat er voedselbanken zijn, maar het is wel mooi dat er voedselbanken zijn. Dat er mensen zijn, die zich willen inzetten om het te veel aan voedsel niet te verspillen, maar te

verzamelen en uit te delen aan wie het nodig heeft. Dat verdient een pluim. En bij die pluim hoort ook het respect voor die mensen, die het durven om wekelijks bij de Voedselbank hun tas te komen vullen en altijd maar weer "dank je wel" te zeggen. Mensen, die door wat voor omstandigheden ook, niet goed in staat zijn om zelf in hun eerste levensbehoeften te voorzien en daarvoor uit durven te komen, zodat wij de mogelijkheid hebben hen te helpen. Daarom moeten we dit samen "vieren": 10 jaar Voedselbank.

Dank ook aan al die leveranciers, individuele helpers, scholen en niet te vergeten de kerken, die zo trouw geholpen hebben om de pakketten gevuld te krijgen.

Matty Moggré.

"Op 1 oktober aanstaande zijn vrijwilligers en cliënten van 10.00 – 14.00 uur te gast bij Kok Experience. Reserveer deze datum alvast, de uitnodiging volgt snel"



"Op 18 januari 2017 houden we in Ermelo een speciale thema-avond: 'armoede in perspectief'"

Acties

In de zomervakantie heeft een groep jongeren geholpen: gepoetst, gesjouwd en schoongemaakt!

Veluwade was verrast door de hoge opkomst tijdens de kindermiddag

Landal Park De Veluwe Hoevengaerde in Putten zamelt voedsel in.

De Hervormde kerk in Ermelo koopt met ontvangen diaconiegelden voedsel in.

De opbrengst van de collecte tijdens de

zangdienst van de Vakantiebijbelweek in Putten is bestemd voor de Voedselbank.

De Jongerenraad in Ermelo zamelt bij een supermarkt voedsel in.

Eat en Beat Ermelo bestemt een deel van de opbrengst voor de voedselbank.

Basisschool Dominicus Savio heeft voor dit schooljaar de Voedselbank als 'goede doel' gekozen.

Op 7 en 9 september kunnen de cliënten van de Voedselbank weer gratis hun haar laten knippen



Voedselbank Harderwijk

Postbus 478
3840 AL Harderwijk

E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl



Bezoek onze website!
Ga naar:
www.voedselbankharderwijk.nl

