

Speciaal Kerstdiner voor Harderwijkers die zich wel eens eenzaam voelen

Kerstmis staat weer voor de deur, en dit jaar brengen Chef Stanly van Rumah Rasa met de hulp van MFC de Roef alvast wat warmte en gezelligheid naar Harderwijk met een bijzonder pre-kerstdiner.

Op deze sfeervolle avond, speciaal voor iedereen die behoefte heeft aan samenzijn, wordt een heerlijk viergangendiner geserveerd in een feestelijke ambiance

Voel jij je soms eenzaam, ongeacht je relatie of thuissituatie, en heb je nog geen plannen voor kerst? Dan nodigen ze je van harte uit om aan te schuiven op 23 december. Chef Stanly en zijn team verzorgen deze avond speciaal voor jou en andere gelijkgestemden die zin hebben in een sfeervolle kerstviering. Daarnaast doen Chef Stanly en Daniëlle Meloen van MFC de Roef ook een oproep aan alle lokale bedrijven en inwoners.

Voor een symbolische bijdrage van €10,- kun je die avond genieten van een feestelijk viergangendiner, inclusief heerlijke amuses, een bijpassend drankarrangement (met of zonder alcohol) en uiteraard veel gezelligheid. Het symbolische bedrag wordt gedoneerd aan een nog nader te bepalen goed doel, waarmee dit diner niet alleen een cadeau voor de gasten is, maar ook voor anderen. Chef Stanly Rutten wil op deze avond een warme en huiselijke sfeer creëren voor iedereen die daar behoefte aan heeft: "Je hoeft niet alleen te zijn om je soms eenzaam te voelen. Met dit kerstdiner hopen we een beetje extra warmte en gezelligheid te brengen."

Wil je er graag bij zijn? Meld je dan aan

Het diner vindt plaats op maandag 23 december vanaf 18.00 uur in MFC de Roef. Om zeker te zijn van je plek, meld je uiterlijk 2 december aan via voorharderwijk@gmail.com. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan. Vermeld hierin je dieetwensen (zoals pescotarisch, vegetarisch, veganistisch, halal) en eventuele allergieën, zodat we er een onvergetelijke avond van kunnen maken die past bij jouw behoeften.

Oproep aan Harderwijkers: steun dit initiatief!

Om van dit kerstdiner een succes te maken, zijn Stanly en Daniëlle nog op zoek naar sponsors en vrijwilligers. "Om deze avond mogelijk te maken, zoeken we steun van lokale sponsors en vrijwilligers. Denk aan sponsoring van ingrediënten zoals groenten, vlees, drankjes of de aankleding om een warme kerstsfeer te creëren. Je kunt ons ook helpen door een donatie te doen of als vrijwilliger op de avond zelf te helpen" is de oproep van Daniëlle. "We hopen dat de gemeenschap ons helpt om dit initiatief te realiseren. Iedereen die wil bijdragen kan contact opnemen via voorharderwijk@gmail.com. "