



- 10 jaar voedselbank
- De schaamte voorbij
- We nemen afscheid van
- Acties

10 jaar voedselbank

Tien jaar geleden

Een voedselbank? "Daar doen we niet aan mee", hoorde je toen zeggen. "Die is in onze maatschappij, met zoveel voorzieningen, echt niet nodig. In het begin kwamen er ook weinig klanten. Want ja, als er gezegd wordt dat je je hand niet hoeft op te houden, **dan dúrf je dat ook niet**. Terwijl je eigenlijk niet wist hoe je 's avonds iets te eten op tafel moest zetten.

Dat beeld veranderde in die tien jaren

Langzaam maar zeker is de maatschappij gaan begrijpen dat er niet voor iedereen een voorziening is en zeker niet direct. En dat er nou eenmaal situaties ontstaan waarin er echt een tekort aan voedsel is. De voedselbank mag er zijn en wordt erkend als noodzakelijk en goed. En heel voorzichtig durven mensen ook hulp van de voedselbank te vragen.

Tien jaar later

Nu wil de politiek meepraten over armoede of, anders gezegd: **bestaanszekerheid**. Burgemeester André Baars noemde terecht dat armoede een breed begrip is. Wethouder Christianne v.d. Wal (Harderwijk) sprak daarom liever van bestaanszekerheid, als het over financiële armoede gaat. Mensen die geen zekerheid meer hebben over hun basisbestaan komen in de knel. En voor hen o.a. is het goed dat er een voedselbank is. Wethouder Ard Kleijer (Putten) wist ervan mee te praten.

ZorgDat

Carla Venema vertelde over de toekenningsprocedure. Niet iedereen komt zomaar in aanmerking. Zeker 30% van de aanvragen worden afgewezen. Op dit moment telt de voedselbank **180** cliënten. Na drie tot zes maanden

gaan de vrijwilligers op herintake.

Een ervaringsverhaal.

Anneke vertelde over haar situatie. Ze vertelde dat hun zaak failliet was gegaan waardoor ze in de schulden kwamen. Ze moesten hun huis verkopen, maar kregen er niet voor wat ze eerst zelf betaald hadden. Ze woonden nu op een flatje en hadden geen cent te besteden. De kerk had haar gewezen op de voedselbank, waar nu ruim 2 jaar gebruik van moest maken. Ze toonde ontzettend veel respect voor wat "*die mensen allemaal doen*", ze is o, zo blij met het wekelijks pakket. "*Wij hebben soms gerookte zalm, kun je nagaan! Wie kan dat kopen?*"

Ze besloot haar verhaal met: **dank jullie wel, mensen van de voedselbank,etje af voor wat jullie doen!**

ZörgDat
support in welzijn



Kom je bij de dokter of een andere hulpinstelling; neem wat kaartjes mee en laat ze achter!

TIP!

Voedselbank Harderwijk
Werkggebied Harderwijk, Ermelo en Putten

De voedselbank is er voor iedereen die onvoldoende leefgeld heeft om rond te komen. Het leefgeld is wat overblijft na aftrek van alle vaste lasten.
(Toelichting zie www.voedselbankharderwijk.nl/hulp_vragen.html)

Mensen komen in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het leefgeld per huishouden minder is dan:

Eén persoon	€ 120,- + (1 x € 80,-) = € 200,-
Twee personen	€ 120,- + (2 x € 80,-) = € 280,-
Drie personen	€ 120,- + (3 x € 80,-) = € 360,-
Etc.	



De schaamte voorbij?

Minstens 10% van de Nederlandse bevolking leeft onder de armoedegrens. In Ermelo, Harderwijk en Putten zouden dat 9.000 mensen zijn. We hebben ongeveer 750 klanten. Nog steeds schamen mensen zich en durven zich niet bij de voedselbank te melden. De criteria om in aanmerking te komen zijn per 1 januari jl. verruimd.

Help mee om aan mensen bekend te maken dat ze echt mogen komen. De voedselbank heeft kaartjes laten maken.

Vraag ernaar en deel ze uit bij de verschillende instanties!



Kent u iemand die het financieel zwaar heeft? Wijs hem op de hulp van de voedselbank!

06 - 43 93 09 24

info@voedselbankharderwijk.nl

We nemen afscheid van:



Joyce Doppenberg, die donderdag en vrijdag haar maatschappelijke stage vervulde bij de voedselbank. Ze moest 120 uur werken voor een maatschappelijke organisatie en daar koos ze de voedselbank voor!

Roeline Los, zij heeft bijna twee jaar lang wekelijks de adressen en aantallen klaargemaakt voor het uitdelen van de pakketten



Arielle van Beek, die aanvankelijk hielp bij het sorteren en inpakken, maar later ook de taak van Henny overnam en de kadootjes verzorgde voor jarige kinderen.

We verwelkomen

Henny Luiting voor het inpakken van de cadeautjes voor jarige kinderen.

Greet van Aken, zij gaat op de donderdagavond helpen.

Karin Overeem, zij versterkt de dinsdagmiddagploeg.

Van harte welkom!



Acties

Op 5 januari hebben kinderen van BSO Doornijk geholpen en ook koekjes gebakken.

Kinderen van de kinderclubs in Hierden gingen in de kerstvakantie schaatsen. Ze kregen een toegangskaartje, maar besloten toch iets te betalen, het geld was voor de voedselbank.



Iedere donderdagmorgen komt een groep van de Dominicus Savio helpen.



Vier leerlingen van groep 6 van de Dominicus Savio hebben hun belevissen bij de voedselbank op papier gezet.

Een leuke dag naar de voedselbank

We moesten eerst ver fietsen het was koud toen had iedereen geen zin meer, maar toen we er waren wilde niemand meer naar school. Eerst kregen we uitleg wat ze deden, voor wie ze eten gaf dat was voor arme mensen. Daarna kregen we een pakje drinken en een koekje. En toen begonnen we met de kratjes neer leggen daarna gingen we appels in de kratjes neerleggen. En hadden we nog 2 werkjes. aardappelen gingen we uit el kaar en gingen we rond lopen en als een werk was gingen we helpen. Het was wel een klein beetje moeilijke werk, wij vinden het heel knap wie daar wekt. Een ding was wel saai namelijk

de???De aardappelen O wat was dat saai. We kunnen de voedselbank ook helpen om geld te geven voor de benzine om naar boerderijen te gaan. Waarom moeten ze naar de boerderijen , omdat ze daar groenten die overgebleven zijn te kunnen gebruiken. Hun kopen niks maar ruilen of dingen die overgebleven zijn te pakken bij supermarkten. Wij hebben heel veel respect voor die mensen die daar werken, we wensen hun heel veel plezier met het helpen met de arme mensen. Dank je wel voor de leuke dag.

Groetjes Zayan en Zehra

De voedselbank.

Eerst kregen we een uitleg over de voedselbank, en dat was heel erg leerzaam. We kregen ook een pakje drinken en een koekje. Toen moesten we het eten pakken, en wij mochten snoep uitzoeken. We hadden goed nagedacht over wat we gingen pakken, en wat lekker was. We hadden spekjes, drop, kauwgom en chocolade. Lekker. Toen we de snoepjes hadden gepakt moesten we ze in een krat naar beneden brengen met de lift. En wij moesten van de trap en naar de lift en haalden de snoepjes eruit. Beneden stond er een grote tafel met kratten, daar moesten we het snoep in verdelen. Daarna kregen we een zak met aardappelen en die moesten we in de kratten doen. Toen we klaar waren kregen we flessen met mayonaise, En die moesten we weer in de kratten verdelen. Kortom, het was heel erg leuk. En we hebben veel geleerd.

Groetjes Eden en Suleyman

Voedselbank Harderwijk

Postbus 478
3840 AL Harderwijk

E-MAIL:
info@voedselbankharderwijk.nl



Bezoek onze website!

Ga naar:
www.voedselbankharderwijk.nl

